

# צמיאה נפשי

גליון 59

## מועדי כניסת השבת

מוצאי שבת	הדלקת נרות
ירושלים: 7.59	ירושלים: 6.46
תל-אביב: 8.02	תל-אביב: 7.01
חיפה: 8.02	חיפה: 6.54
ביתר עילית: 7.59	ביתר עילית: 7.01
רבינו תם: 8.38	
המונים האלה הינם לפי אופק ירושלים ת"ז	
הגזי החמה: 6.02	
סוף זמן ק"ש למג"א: 8.45	
סוף זמן ק"ש לתמ"א: 9.21	
סוף זמן תפילה למג"א: 10:04	
סוף זמן תפילה לתמ"א: 10.28	

## פרשת כי תצא תשע"ג - דברות קודש מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

### תפילה לעני

מאת מורנו הרב שליט"א

רבונו של עולם  
מלא רחמים כל  
יכול אשר לא  
יבצר ממך מזימה  
פתח לי את השכל  
והמה שיהיו  
פתוחים לתלמוד  
תורתך ואזכה  
להשק עצום  
ללמד תורה ללא  
הרף יומם ולילה  
ושום דבר בעולם  
לא יוכל להפסיק  
אותי מלמוד  
התורה וארגיש  
את שמחת התורה  
ואהבת התורה  
בכל רמ"ה אברי  
ושס"ה גידי וכל  
אברי ידושונו  
ויתענגו מלמוד  
התורה והמוחיזן  
הקדושים של  
למוד התורה  
יתפשטו בכל  
רמ"ה אברי  
ושס"ה גידי

### "וברחמים גדולים אקבצך" הפטרה ישעיהו נד

"הגה העולם צריכין רחמים גדולים, הן ברוחני הן בגשמי" (ליקוטי מוהר"ן קה) העולם צריכים רחמים גדולים! ברוחניות וגשמיות, כולם צריכים רחמים, כולם צריכים ישועות, ניסים, שידוכים, רפואות למשפחה לידידים, כל אחד מבקש רחמים, כולם מבקשים רחמים, אבל לא יודעים איפה הרחמים, שואלים "למה אין פרנסה? למה אין רפואה? למה זה חולה וזה חולה? איפה הרחמים?" אנשים לא יודעים אפילו איך לבקש את הרחמים הגדולים, באמת אומר רבינו שהרחמים בהישג יד, הרחמים לא כל-כך רחוקים, הרחמים ממש קרובים "והרחמים הוא לעיני כל כמו שכתוב לא רחוקה היא ולא בשמים" כולם מבקשים רחמים, ולא יודעים היכן הרחמים, והרבי מגלה שהרחמים "לעיני כל" הרחמים מול העינים שלך! ה' רוצה להשפיע לך רחמים, ה' רוצה לעזור לך, לרחם עליך, ה' אוהב אותך, ה' רוצה לתת לך את כל הרחמים שבעולם, לתת לך פרנסה, ישועות, ניסים, בנים, רפואה, הכל ה' רוצה לתת לך! למה ה' ברא אותך? הוא לא ברא אותך כדי לסבול, הוא רוצה הכל לתת לך! רק תהיה ילד טוב, תשמע בקול אבא, ה' יתברך לא רחוק ממך.

"אית רחמים, ואית רחמים. אית רחמים פשוטים דועיר אנפין ואית רחמים גדולים דעתיקא סתימאה כמו שכתוב (ישעיה נד) וברחמים גדולים אקבצך. ואנו צריכים רחמים, אך בעוונותינו הרבים בדור הזה אין מי שיתפלל כך שיוכל להמשיך את הרחמים... והקב"ה בעצמו צריך להתפלל על זה... ובמה יכול לבוא שהוא יתברך יתפלל על ידי תורה". הרבי אומר שצריך לעורר רחמים בעולם, רחמים גדולים של עתיקא סתימאה, כמו שכתוב "וברחמים גדולים אקבצך" ואין מי שיתפלל כל כך טוב שיוכל להמשיך את הרחמים הגדולים, כי אף אחד לא יודע כמה ה' גדול, וכמה ה' אין-סוף וכמה ה' טוב מרוב הדחקות והעניות והקב"ה בעצמו צריך להתפלל על זה, הכי טוב שה' בעצמו יתפלל להמשיך הרחמים הגדולים, כי כמה אנחנו כבר יודעים להתפלל, אפילו אם נבוא לכותל נתפלל שם, נגיד את כל התהילים זה נפלא! אבל זה עוד לא התפילה האמיתית השלמה. צריכים שה' בעצמו יתפלל! אז איך נעשה שה' בעצמו יתפלל עלינו? זה רק על ידי לימוד התורה, הרבי אומר פה חידוש גורא אם אנחנו נלמד תורה אז ה' בעצמו יתפלל עלינו, והוא בעצמו ידאג לנו והוא בעצמו יתן לנו הכל: פרנסה, רפואה, בנים, ניסים ישועות. אם אנחנו רוצים לעורר את ה' שה' בעצמו יתפלל עלינו וימשיך עלינו רחמים גדולים זה רק על ידי לימוד התורה, כי מי יכול להמתיק את הגזירות זה רק ה' בעצמו! ה' רוצה לתת לנו הכל! ה' כביכול מבקש שנעזור לו להתפלל, ה' רוצה שניתן לו מרץ להתפלל "שמחתיים בבית תפילתי" ה' אומר גם אני מתפלל! תעזרו לי להתפלל. ברגע שאדם מקבל על עצמו ללמוד תורה אז כבר נהיה לו רחמים, ה' בעצמו מתפלל עליו. אדם חושב שאפשר לנהל את העולם בלי לימוד תורה, אין דבר כזה! אנשים פשוט לא יודעים אין להם אמונה שעל ידי לימוד התורה נמשך להם רחמים.

הרבי אומר שהעולם צריכים רחמים גדולים אבל אי אפשר לעורר את הרחמים אלא על ידי לימוד תורה, לימוד גמרא, אפילו אם אדם צועק, מתפלל, אם הוא לא לומד תורה אז הוא לא יכול לעורר רחמים אצל ה' יתברך, כי ה' אומר לו - על מה אתה צועק, על מה אתה מתפלל אתה רוצה לחיות? למה את חי? לאכול עוד צולנט, עוד קוגל, עוד פיצה? בשביל זה אתה חי? אתה צריך לחיות בשביל ללמוד תורת ה', בכדי שיפתח לך המוח. אדם בונה את עצמו על ידי התורה, בלי תורה עוד אין בן אדם, אם אתה לא לומד גמרא במקרה הכי טוב אתה כמו כבשה, במקרה הכי גרוע אתה כמו נחש, אוכל ושותה כמו חיה, ישן כמו חיה, אתה עדיין לא בן אדם בכלל. עוד אין לך צלם אלוקים, (שיח שרפי קודש ב-ע"ג אמר רבינו אין האדם מקבל צלם אלוקים לפני שלומד ומסיים את כל הש"ס) אתה בונה את עצמך רק על ידי אותיות התורה, עוד אות, עוד רש"י, עוד גמרא, עוד ריטב"א, כך אתה בונה את עצמך חלקים חלקים, ככה אתה בונה את המוח שלך, אתה פשוט בונה את עצמך על ידי אותיות התורה, כל עוד שאין לך את הש"ס בראש אתה לא נקרא אדם בכלל.

הרבי אומר בתורה קה' שתשובה זה נקרא ללמוד גמרא, אם אתה רוצה לעשות תשובה תתחיל ללמוד גמרא. אתה מלא טינות מלא מחשבות רעות, תלמד גמרא לא יהיה לך טינות לא יהיה לך מחשבות רעות, תחזיק את הגמרא ביד אז הכל יסתדר לך, המחשבות יסתדרו לך הכל יסתדר! כי המוח שלך מפוזר, עף, טס לך לכל הכיוונים, לכן אתה צריך לחבר את חלקי המוח שלך, ולחבר את חלקי המוח אומר הרבי זה רק על ידי לימוד התורה.

כשהאדם לומד תורה לומד גמרא בעיון, והוא מכניס את השכל בתורה, אז הוא בורא עולמות חדשים! אז הוא בורא מציאות חדשה! פתאום נהיה לו חוקים חדשים! יש לו כסף לנסוע לאומן! ופתאום יש לו שפע ברוחניות, שפע בגשמיות! כי הוא ברא עולם חדש, ככה הוא היה בעולם שלא היה לו כסף, ועכשיו הוא בעולם שיש לו כבר כסף! כי נהיה כבר עולם חדש לגמרי, כי כל רגע אדם בורא עולמות חדשים, אם אדם לומד תורה לומד ש"ס אז הוא בורא כל שניה עולמות חדשים.

### חדש!

**הדיסק הנפלא - חדש מלא ישן**  
כמו כן ניתן להשיג את סדרת התפילות  
"תפילה לעני" לחגי השנה  
וכן לקט תפילות ובקשות בכריכה עבה ודקה  
וכן דיסקים לשמיעה ולצפייה בטל. 02-9666754



הקן להפצת תורת ברסלב  
דוא"ל: [toratbreslev@gmail.com](mailto:toratbreslev@gmail.com)  
לתרומות לעלוך ולתגובות 02-9666755  
ניתן להשאיר הודעות בתא הקולי  
"תרומתכם חשובה לנו מאוד, כל תרומה תתקבל בברכה"

